

Zorgen om een kind

Roman - In *Afgelegen* brengt James Wood de leden van een versplinterd gezin samen. **KATHY MATHYS**

New Yorker en bekend van het onmisbare *Hoe fictie werkt* en de roman *Het boek tegen God*, het vertrouwde recept van de familieëunie. Compleet is de familie Query niet meer. Alan en zijn vrouw gingen lang geleden uit elkaar en inmiddels is de moeder van het gezin overleden. Vooral Vanessa leed onder die afbraak van de vertrouwde structuren.

Binnenkant

Wood zet niet in op verwickelingen en grootse confrontaties. Hij houdt zijn verhaal klein. Toch komen hier vele werelden voorbij: het industriële Noord-Engeland waar de vader van Query vandaan komt, het ondergesneeuwde Manhattan, het charmante maar enigszins verlopen Saratoga Springs, maar ook intieme plekken, zoals het laatje met spullen die betekenisvol zijn voor Vanessa.

Wood schrijft vernuftig. Hij laat zijn verteller neerdalen in de verschillende hoofden voor gedachtegangen over vroeger en nu. In het begin van de roman is Query vooral bezig met het verleden. De omstandigheden dwingen hem om de blik op de toekomst richten.

Afgelegen is een roman die de buitenkant en de textuur van de dingen in detail beschrijft. Het hoofdpersonage is projectontwikkelaar en kijkt met de ogen van een bouwer naar de omge-

ving. Wood is een Engelsman die in Amerika woont. Hij weet de Engelse blik op het grote, luid, soms stompzinnige Amerika uitstekend over te brengen. Het typisch Amerikaanse geluid van de treinhoorn, de Amerikaanse vlaggen in de winkelstraten, de veel te grote parkeerplaatsen: het komt allemaal voorbij.

In zijn verkenning van familiebanden is Wood niet altijd even origineel. Toch blijft dit boek hangen, dankzij de geraffineerde stijl. En net wanneer je denkt dat er wel wat meer binnenkant mocht zijn en wat minder buitenkant, weet de auteur je toch te ontroeren met een laatste, indringende dialoog tussen Vanessa en haar vader.

★★★★☆

James Wood

Afgelegen.

Vertaald door Arie Storm, Querido,

256 blz., 20 € (e-

boek 11,99 €).

Oorspronkelijke titel:

'Upstate'.



© Getty Images

REIZEN NA DE EERSTE WERELDOORLOG



Parijs-Berlijn van slow travellers Peter Jacobs en Erwin De Decker is historisch toerisme van de bovenste plank.

Reis met dit prachtig geïllustreerde boek van Parijs naar Berlijn en bezoek onderweg Versailles, Aken, Spa, Doorn, Kiel en nog tientallen andere plekken in Europa waar de sporen van de Grote Oorlog honderd jaar later nog tastbaar zijn.

Te koop
in de
boekhandel

polis.be



dS De
Standaard